

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij de Begraafplaats Groenlo?

Ik werd gevraagd door Martin Wijgerink, de secretaris, voor het bestuur van de stichting. Wij komen elkaar tegen bij vrijwilligerswerk voor de ZSOM, ook hebben we in het verleden samen deel uitgemaakt van het bestuur van een parochiële charitatieve werkgroep.

Wat zijn je hobby's?

Er zijn verschillende bezigheden die ik fijn vind om te doen in mijn vrije tijd. Zingen, dat doe ik bij Zanggroep Akkoord in Beltrum en af en toe bij projectkoren zoals Laudate Dominum en de Passie. Daarnaast houd ik me bezig met handwerken, het zelf maken van kleding. Wandelen in en genieten van de natuur.... en lezen. Verder ben ik vrijwilliger bij de H. Calixtus/H. Maria Moeder Gods locatie van de Paulusparochie en de ZSOM.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilliger zijn bij de Begraafplaats Groenlo?

Ik heb al deel uitgemaakt van verschillende besturen, al zo'n kleine veertig jaar. Het geeft me een goed gevoel op deze manier iets voor de maatschappij te kunnen betekenen en vooral om dat *samen* te doen. Ik vind het belangrijk dat de Begraafplaats Groenlo een aangename, verzorgde sfeer en uitstraling heeft en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.