

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij de begraafplaats Groenlo.

Ik kom al heel lang op de begraafplaats, mijn ouders en familie zijn hier begraven. Het is een mooi verzorgd park, waar veel rust van uit gaat. Ik heb 45 jaar in Winterswijk gewoond, maar nu alweer 6 jaar een echte Grolse. Ik heb mijn overleden man herbegraven op een mooie plaats op de begraafplaats dicht bij mijn ouders.

Ik ben via Joke Reijrink gevraagd om algemeen bestuurslid te worden, we waren jaren lang collega's geweest. Mijn taak is om goed voor de vrijwilligers te zorgen.

Wat zijn je hobby's?

Sinds ik met pensioen ben, ben ik gaan fotograferen en beeldhouwen. Hiervoor ga ik naar cursus.

Sinds 4 jaar ga ik ook naar de avond academie op het Marianum.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilliger zijn bij de begraafplaats Groenlo?

Er is een prettige sfeer tijdens de vergaderingen, ieders inbreng wordt gewaardeerd, geen ellenlange discussies. Bij de laatste vakantie borrel leer je elkaar beter kennen en dan staat gezelligheid voorop. Dan is het leuk om bij deze groep vrijwilligers te horen.